

Een bron van zegen zul je zijn Hij zegent je (3)

Dat is wat iedereen graag zou willen: een bron van zegen zijn! Dat betekent dat je de zegen die je van de HEER ontvangt doorgeeft aan anderen. Op Pinksteren belijden we ons geloof of hernieuwen we onze geloofsbelijdenis: dankzij het werk van de Geest van Christus kunnen we een zegen worden voor onze omgeving.

Zegen

In Genesis wordt al eerder over zegenen gesproken: de levende wezens in het water (1:22), Adam en Eva (1:28), de zevende dag (2:3), man en vrouw (5:2), Noach en zijn zonen (9:1). Bijna steeds is de zegen verbonden met vruchtbaarheid: in de nieuwe geslachten zal eens ook de Christuszegening worden uitgedeeld in de geboorte van Jezus.

Abram

De woorden worden in Genesis 12 speciaal tegen Abram gezegd. Hij is de vader van alle gelovigen en zo onze geestelijke vader. Wat voor hem geldt, mag ook voor ons als zijn geestelijke kinderen gelden. Abram wordt opgeroepen om uit zijn vertrouwde omgeving weg te gaan. Hij moet loskomen uit oude patronen om het nieuwe, gezegende leven van de HEER te kunnen ontvangen. De zegen die Abram ontvangt, ervaart hij in rijkdom, vervoer, bekendheid, maar vooral in de geestelijke zaken die hem geschonken worden: vertrouwend geloof, de kracht van God, vriendschap met de HEER, de ervaring van Gods tegenwoordigheid. Vanuit deze ontvangen zegeningen kan Abram een bron van zegen voor zijn omgeving en voor alle mensen na hem worden. Deze zegen is een nieuw begin: zoals er in Genesis 1:2-3 vijf keer over 'licht' wordt gesproken, wordt er in Genesis 12:2-3 vijf keer over 'zegenen' gesproken. Een bron van zegen zijn gebeurt als we wandelen in het licht (Joh. 8:12; 1 Joh. 1:7).

***Bij u is de bron van het leven,
door úw licht zien wij licht.***

– Psalm 36:10 –

Pinksteren

Van Genesis 12 naar Handelingen 2 is een sprong van vele eeuwen. Duidelijk is nu geworden dat Jezus het centrum is van Gods zegen! Daarover gaat Petrus' Pinkstertoespraak. Het is een confronterend verhaal: 'U hebt Jezus gekruisigd, die Heer en messias is.' De mensen zijn diep getroffen en vragen: 'Wat moeten wij doen?' Ze krijgen te horen wat Abram te horen had gekregen: 'Keer u af van uw huidige leven' ('Bekeer u')! We moeten ons afkeren van onze vertrouwde gedachtepatronen, leefgewoonten, denkbeelden die niet passen bij de Heer. Het vertrouwde leventje, dat zo goed voelt, waar we aan gewend zijn geraakt, waarin we zelf op de troon zitten, moeten we radicaal loslaten om Jezus vast te kunnen grijpen. Door Hem ontvangen we wat we het meest nodig hebben: vergeving van zonden (het oude leven onder de vloek) en de heilige Geest (het nieuwe leven vol van de zegen). Je ziet het gebeuren, die zegen: 'Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk' (Hand. 2:47).

Vandaag een bron van zegen zijn

Op Pinksteren mogen we een confronterende vraag stellen: 'Vind jij mij een bron van zegen?' Dat is: 'Ben ik zo en leef ik zo dat door mij heen de liefdevolle en genadige aanwezigheid van de HEER zichtbaar en ervaarbaar wordt?' Hoe kan ik een bron van zegen worden?

1. Laat je zegenen door de Vader! Zonder zijn zegen te ontvangen kunnen we geen bron worden. Die zegen krijg je als gelovige op belangrijke momenten (belijdenis, huwelijk, bevestiging als ambtsdrager) maar ook in elke kerkdienst en overal waar we ons bewust op Gods tegenwoordigheid richten en zijn zegenende woorden over ons laten uitspreken.
2. Verlang naar de vervulling met de Geest! De zegenende tegenwoordigheid van God wordt alleen door de Geest ervaarbaar. Hij verbindt ons met Christus, het centrum van Gods zegen. Hij laat de vrucht van de liefde groeien in onze levens. Bid om die vrucht (Gal. 5:22).
3. Wees als Jezus! Een bron van zegen kun je alleen zijn als Hij je bron is. Zijn dienstbaarheid, zachtmoedigheid, nederigheid hebben een geweldige zegenende werking. Juist in ons voorbeeld zijn in het dagelijkse leven wil God bij ons zijn.

***Het water dat ik geef, zal in
hem een bron worden waaruit
water opwelt dat eeuwig
leven geeft.***

– Johannes 4:14 –

Gebod: *HEER, dank U dat U al zoveel eeuwen liefdevol en genadig omgaat met uw kinderen, en dat U dat nieuwe begin maakte met onze geestelijke vader Abraham. Dank dat U het hebt waar gemaakt, dat in Abraham alle volken van de aarde gezegend zouden worden. Wat zijn we gezegend met Christus uw Zoon, die gekruisigd is voor onze zonden en die ons zijn Geest in overvloed heeft gegeven! Laat ons nu ook allemaal een bron van zegen. Help ons daarom om te wandelen in het licht van Jezus. Zegen ons zodat we een zegen kunnen zijn: liefdevol, vreugdevol en verwachtingsvol. Dank U dat het kán, door uw heilige Geest. Amen.*

Bronwater in de kleine groep

- Lees Handelingen 2:14-42 en Genesis 12:1-3. Welke verbanden tussen deze bijbelgedeelten zie je? Wat treft je het meest?
- Herken je wat Abram moest doen ook in je eigen leven: naar een ander land gaan?
- Waaraan wordt volgens jou zichtbaar dat een mens gezegend is? En hoe zie je of iemand een bron van zegen is?
- Herken je de diepe getroffenheid van de mensen na de Pinksterpreek van Petrus? Herken je ook de vraag die gesteld wordt: 'Wat moeten we doen?'
- Waar ontvang jij de zegen van de HEER?
- Op welke manier wordt het verlangen naar de vervulling met de Geest in jouw leven zichtbaar?
- Hoe zijn het bloed van Jezus en de Geest van Jezus met elkaar verbonden? Zijn bloed (vergeving) of Geest (vernieuwing) 'los verkrijgbaar'?

***Laat een bron soms uit
eenzelfde ader zoet en bitter
water opwellen?***

– Jakobus 3:11 –

